

BSO WG Ontdek Japan - 1 week (herfstvakantie)

21 tot en met 25 oktober

Hallo allemaal,

Heb je wel eens sushi gehad? Of wel eens ninja's gezien? Allebei zijn ze typisch Japans. We wanen ons helemaal in Japan tijdens het eten van sushi maar ook tijdens het oefenen voor Japanse krijger of bij het maken van Geisha blikjes. Ehm, wat voor blikjes? Nou dat kom je vanzelf te zien op de BSO, kom daarom ook! En heb je een kimono (een Japanse jurk), neem die dan natuurlijk mee om een dagje aan te doen!

Groetjes van het team van de BSO

Maandag 21 oktober

Spinnenweb woordenspel

Balanceer over de draden van het web om de juiste letter te verzamelen voor de namen of de woorden die je zoekt!

Herfstkoekjes bakken

Heerlijke koekjes maken we vandaag. Door de smaak van vanille en een heerlijke walnoot passen ze wel goed bij de herfst. Maar als je ze lekker vindt; neem dan het recept gewoon mee naar huis en maak ze zo vaak je wilt.

Creatief 8+: Koi Karpers maken

Vandaag vieren wij net als in Japan de jongensdag. Het is dan gebruikelijk om hetzelfde aantal koi karpers buiten te hangen als er in het huis wonen. Wij maken onze eigen koi karpers!

Natuur 4-12 jaar: Mini 'Zen' tuin maken

Wil jij ook heerlijk 'zen' worden? En houd je van de natuur? Dan is deze activiteit echt iets voor jou! We maken met de groep een mini tuin!



Dinsdag 22 oktober

Creatief 4-7 jaar: Ninjas van toiletrollen

Zo eenvoudig maar zo cool! Van simpele toiletrolletjes maken we coole ninjas!

Eten 4-12 jaar: Fortune Cookies

Fortune Cookies, oftewel Gelukskoekjes: wie kent ze niet. Al was het alleen maar uit de film. Het zijn kleine krokante koekjes met een boodschap binnenin. Fortune Cookies worden in Oosterse restaurants meestal na het eten bij het dessert geserveerd. Fortune Cookies zijn leuk en een tikkeltje spannend. Wij maken ze vandaag zelf!

Herfst Speurtocht

Vandaag gaan wij de natuur ontdekken en doen daar een leuke herfst speurtocht



Woensdag 23 oktober

Brood egeltjes

Deze schattige broodegeltjes zijn om op te eten! En ook nog eens heel makkelijk te maken, we kunnen ter decoratie sla gebruiken om gras na te bootsen maar dat hoeft eigenlijk niet eens. Ze zijn zo ook al heel leuk!

Creatief 4-7 jaar: Bloesem Bomen

Een boom vol met bloesemknopjes maken we vandaag door eens flink te blazen. Neem een rietje, wat verf en papier en blaas de mooiste takken.

Dennenappel bowlen

We gaan vandaag iets anders bowlen dan normaal gesproken. We gebruiken namelijk dennenappels als kegels. Wie gooit de meeste om?

Donderdag 24 oktober

Herfstkrans

Buiten gaan we op zoek naar de mooiste takjes, blaadjes en verder alles wat je maar mooi vindt om op onze herfstkrans te gaan plakken. Verzamel alles in een tas en neem het mee naar binnen. Daar gaan we er een mooie krans van maken.



SPORT



UITSTAPJE



KOOKATELIER



CREATIEF

BSO WG Ontdek Japan - 1 week (herfstvakantie)

21 tot en met 25 oktober

Eten en drinken 4-12 jaar: Japanse komkommer salade

'Sunomono' wordt deze salade ook wel genoemd. Hij is heerlijk zoet: deze moet je geproefd hebben!

Natuur 4-12 jaar: Natuurlijke mandala maken

Mandala betekent cirkel. Door het tekenen van mandalas word je creatief gestimuleerd en het werkt rustgevend. Voor het maken van mandala's kun je gebruik maken van verschillende materialen en technieken. Vandaag maken we er eentje van materiaal die we vinden in de natuur.

Spel 4-7 jaar: Japans memory spel

We spelen een Japans memory spel, heb jij de sushi of de waaier twee keer? Dan mag je nog een keer!

Vrijdag 25 oktober



Olmenhorst

Wij gaan vandaag naar de Olmenhorst om heerlijke appels te plukken!

Creatief 8+: Geluyskatje knutselen

Het geluyskatje kan voor klanten zorgen maar ook voor geluk en rijkdom. Waar zal jouw geluyskatje voor zorgen?

Sport en spel 4-12 jaar: Word een Japanse krijger!

Je gaat op de proef gesteld worden. Hoe zit het met jouw reactievermogen, snelheid en tactiek? Heb jij de kracht en de souplesse van een samoerai strijder? Doe mee aan deze tests en ontdek wat je kan.

