



Hallo allemaal,

Happy Halloween allemaal! Ieder jaar op 31 oktober is het Halloween. Halloween is een uit de Verenigde Staten overgewaaid griezel-feestdag. Daar gaan kinderen verkleed in een Halloweenkostuum langs de deuren van met pompoenen en lichtjes versierde huizen en roepen "Trick or treat!", waarna ze snoepgoed krijgen. Halloween wordt in Nederland ook steeds bekender. Het thema griezelen is toch ook gewoon heel erg leuk? Wij worden er in ieder geval best wel happy van! Lees snel het programma door en huiver mee.....



Griezelige groeten,

Het team van de BSO.

Maandag

Halloween deur versieren

We gaan onze deur versieren in het thema van Halloween. Welk ontwerp bedenkt jij? Een spook, een mummie, een heks, of.....



Spoken spoken en nog meer spoken

Het spookt hier behoorlijk! We maken verschillende spoken. Maak jij een eng spook, of juist een schattig exemplaar?



Kleefweb / plakweb

Je komt spinnenwebben bijna overal tegen, wist je dat de spinnen elke avond een nieuw web maken? We kunnen er daarom best eentje bewaren! Het past helemaal bij Halloween!

Dinsdag

Halloween spooky huis

Vandaag maken we een eng huis. Wat is er bij jouw huis achter de luikjes te zien? Een spook, zwarte kat of een spinnenweb met spin? Je mag het zo eng maken als je zelf durft!



Spinnenwebben van vuilniszakken

Als je deze spinnenwebben gemaakt hebt dan heb je echt de mooiste decoratie! Dit materiaal geeft een leuk effect, het hangt heel soepel, maar knipt vrij lastig. Een uitdagend werkje dus.



creatief



natuur



sport & spel



muziek, dans
en drama



ontdekken
& techniek



koken



Hartige pompoentaart

De naam klinkt al super lekker. Hartige taart is een taart die je als gerecht kun eten, in plaats van als toetje. We gebruiken hét Halloween-ingredient: pompoen!

Woensdag

Broodje afgehakte vinger

Eet smakelijk allemaal. Lekker klinkt het hè, een broodje afgehakte vinger? Best heel spooky maar natuurlijk eten we het niet echt. Het ziet er wel super echt uit dus leer hoe je het maakt en houd vervolgens thuis iemand voor de gek!



Maak je eigen heksenschoenen

Heb je nog oude schoenen liggen thuis? Neem ze mee want wij gaan er iets heel leuks mee doen! We maken er heksenschoenen van.. Door ze op te pimpen met slechts een paar materialen krijgen ze een hele andere look!



Appel mummificeren

De Egyptenaren maakten mummie's met behulp van zout. Wij doen dat bij dit proefje met appels. Oftewel: we veranderen stukjes appel in mini-mummies!

Donderdag

SPOOKHUIS

Locatie Matilo heeft een spannend spookhuis gemaakt! Durf jij een wandeling door het spookhuis aan?



Vrijdag

Bloederige spinnensoep

Dit is de enge variant van de klassieker 'tomatensoep met balletjes'. Leuk en lekker voor jong en oud, succes gegarandeerd! Bloedsoep met spinnen... Gelukkig veel lekkerder dan het klinkt!



Halloween Bingo

Wie heeft als eerste zijn griezelige bingokaart helemaal vol? Of de bovenste rij misschien? Altijd leuk om te spelen. Goed opletten en met een beetje geluk heb jij BINGO!



creatief



natuur



sport & spel



muziek, dans
en drama



ontdekken
& techniek



koken



Happy Halloween

24 oktober t/m 28 oktober

BSO De Batavieren

Heksenhoed werpen

Eerst maken we heksenhoeden. Daarna is het tijd om hier mee te gaan spelen! Hoe snel kun jij de ringen om de heksenhoeden werpen?



creatief



natuur



sport & spel



muziek, dans
en drama



ontdekken
& techniek



koken